

Kerknieuws

Jaargang 44/45
Uitgave 13 december 2020—januari 2021



Protestantse Gemeente
Rijnwaarden



Informatie

Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith

Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14,
6915 SV, Lobith
tel: 0316-543691
email: ***rienedink14@gmail.com***

Predikant : ds. Elise Wijnands
mobiel : 06-23517979
email : ***elisewijnands@kpnmail.nl***

Contactadres voor rouwdiensten : Dhr. Roel Breure 0316-542818 / 06-10555145
Dhr. Pieter v Dijk 0316-543022 / 06-10290713

Kerkgebouw : Lobith, Markt 15, 6915 AH

Verenigingsgebouw : De Ontmoeting
Markt 15, 6915 AH Lobith, tel: 0316-541282

Bankrelaties : Protestantse gemeente van Rijnwaarden
Rabobank NL23RABO0327922788
RSIN/fiscaalnummer 809557083
KvK- nummer 76429598

Diaconie
ABN-Amro Bank NL78ABNA0534311822
RSIN/fiscaal nummer 824133316
KvK- nummer 76429709

Kerkdiensten

zondag 13 december **10:00** **Lobith**

Voorganger	Ds. Wijnands uit Hummelo	06-23517979
Ouderling	J. Leidekker	0316-241162
Diaken	M Jonker	06-10508862
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	H. Stolck	06-11250126
Kinderkerk	Martha	06-10508862
Bijzonderheden	3e Advent	

zondag 20 december **10:00** **Lobith**

Voorganger	Ds. Ouwehand uit Tolkamer	
Ouderling	N. Quartel	06-81029492
Diaken	D.P. Koolmees	06-53104862
Organist	D. Bolt	0316-541740
Autodienst	M. Tomberg	0316-541855
Kinderkerk	Ingrid (kerststukjes maken)	
Bijzonderheden	4 ^e Advent	

donderdag 24 december **21.30** **Lobith**

Voorganger	Ds. ten Boom uit Didam	0316-769092
Ouderling	R. van Strien	0316-265016
Diaken	M Jonker	06-10508862
Organist	M. Prösch	0316-543483
Autodienst	Hinno Willems	0316-542435
Bijzonderheden	Kerstavond (reserveren zie elders)	

vrijdag 25 december **10:00** **Lobith**

Voorganger	Ds. Wijnands uit Hummelo	06-23517979
Ouderling	R. Breure	0316-542818
Diaken	D.P. Koolmees	06-53104862
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	D. Bolt	0316-541740
Kinderkerk	Martha en Laura	06-10508862
Bijzonderheden	Kerst (reserveren zie elders)	

met medewerking van Hans Scholing met kwartet "Menura voci"

zondag 27 december**10:00****Lobith**

Voorganger	Ds. den Besten uit Zevenaar	0316-526683
Ouderling	P. Jac van Dijk	0316-543022
Diaken	M Jonker	06-10508862
Organist	D. Bolt	0316-541740
Autodienst	I. Breure	0316-542818

zondag 03 januari**10:00****Lobith**

Voorganger	Ds. ten Boom uit Didam	0316-769092
Ouderling	R. Breure	0316-542818
Diaken	D.P. Koolmees	06-53104862
Organist	M. Prösch	0316-543483
Autodienst	P. Jac van Dijk	0316-543022

Zondag 10 januari**10:00****Lobith**

Voorganger	Ds. Wijnands uit Hummelo	06-23517979
Ouderling	P. Jac van Dijk	0316-543022
Diaken	M Jonker	06-10508862
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	T. Edink	0316-543691
Kinderkerk	Eva	06-23912988

zondag 17 januari**10:00****Lobith**

Voorganger	Ds. ter Avest uit Rheden	06-16756717
Ouderling	J. Leidekker	0316-241162
Diaken	D.P. Koolmees	06-53104862
Organist	D. Bolt	0316-541740
Autodienst	H. van der Molen	0316-543009

zondag 24 januari**10:00****Lobith**

Voorganger	Ds. ten Boom uit Didam	0316-769092
Ouderling	N. Quartel	06-81029492
Diaken	M Jonker	06-10508862
Organist	M. Prösch	0316-543483
Autodienst	M. Prösch	0316-543483
Kinderkerk	Martha	06-10508862

Zondag 31 januari	10:00	Lobith
Voorganger	Ds. Wijnands uit Hummelo	06-23517979
Ouderling	R. van Strien	0316-265016
Diaken	D.P. Koolmees	06-53104862
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	H. Stolk	06-11250126

zondag 07 februari	10:00	Lobith
Voorganger	Ds. den Besten uit Zevenaar	0316-526683
Ouderling	R. Breure	0316-542818
Diaken	M Jonker	06-10508862
Organist	D. Bolt	0316-541740
Autodienst	M. Tomberg	0316-541855

Reserveren Kerstavond en 1e Kerstdag

De corona regels voor kerkbezoek zijn nog steeds van kracht. Wilt u één van deze diensten bijwonen dan moet u zich aanmelden. Alleen op deze manier kunnen we 60 kerkgangers ontvangen.

Aanmelden op woensdag 23 december vanaf 16.00 uur bij
Tiny Edink 0316-543691

NIEUWJAARS VERWELKOMING

Zondag 3 januari 2020 is de eerste zondag van het nieuwe jaar. Gebruikelijk is dan dat we na deze dienst, samen koffiedrinken en het glas heffen op het nieuwe jaar. Het zal dit komende nieuwe jaar toch wel anders gaan en we zijn al blij dat we met 30 kerkbezoekers een kopje koffie mogen drinken op de bekende 1,5 meter afstand, in de hoop dat het heel snel weer normaal gaat worden. Overigens wens ik u allen toch heel fijne feestdagen toe in welke vorm dat ook gevierd mag worden.

Pieter van Dijk

Terugblik gedachtenisdienst

*"En telkens weer zal ik je tegenkomen,
we zeggen veel te gauw: het is voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei".*

- Toon Hermans -

Dit jaar gedachten wij vijf gemeenteleden die ons ontvielen:

- | | | |
|--------------------|------------------------------|---------------------|
| * 5 november 1927 | Frieda den Otter-Hogeslag | † 26 januari 2020 |
| * 4 april 1930 | Gerrit Brinkman | † 19 maart 2020 |
| * 4 september 1970 | Yvonne van Bragt-Heemsbergen | † 4 mei 2020 |
| * 17 april 1933 | Ria van der Meijden | † 12 september 2020 |
| * 28 november 1933 | Henk Scholing | † 2 oktober 2020 |

We herdachten ook alle overledenen die niet bij name werden genoemd, maar die wij in ons hart meedragen.

Laat een ieder zich getroost voelen door de nabijheid van God.

Ds. Elise Wijnands

Online kerstdienst vanuit de Liemers.

De Protestantse Gemeenten in de Liemers hebben net als met Pinksteren een gezamenlijke dienst voorbereid. Vanuit de kerken te Didam, Duiven, Lathum-Giesbeek, Lobith, Westervoort en Zevenaar klinkt telkens een stukje uit het kerstevangelie, alle gedeelten worden tot één kerkdienst gemonteerd. In het gedeelte uit Lobith zullen engelen te zien en horen zijn, Frits Renting speelt een mooi nummer op zijn marimba.

21 december zal de kerstdienst online staan op de volgende website:

www.pkn-deliemers.nl



Kerstboom met wensen

Dit jaar zorgt Dirk Koolmees voor een mooie kerstboom in de Ontmoeting. Het is de bedoeling dat deze boom met wensen gevuld wordt.

Op woensdag 30 december, als de oliebollen worden gebakken, zal de boom buiten staan zodat er ook dan wensen voor het nieuwe jaar in gehangen kunnen worden.

De waterproof kaartjes liggen klaar!

Stemmen in de Kerstnacht

*Hoor eens, stíl, daar klinkt het weer;
“van de nieuwgeboren Heer”
Ik spring uit bed en open het gordijn,
ze zijn juist toe aan het refrein.*

*Onder de lantarenpaal
zingen jongeren het kerstverhaal,
in het midden van de nacht
door Gods Geest bijeengebracht.*

*Er zijn ook nog trompetten bij,
wat klinkt dat feestelijk, wat maakt het blij.
Als ik kijk naar dit ontroerend tafereel
neem ik er innerlijk vol vreugde aan deel.*

*Mijn gedachten gaan naar de Heilige nacht
waarin onze Vrededorst werd verwacht.
Ik voel de rillingen over mijn rug,
dit brengt mij bij de zangers terug.*

*Ze lopen door naar het volgende licht,
wrijven de slaap nog eens uit hun gezicht.
Zoekend in boekjes blijven ze staan,
heffen eerbiedig het engelenlied aan.*

*In mijn nachtkleding, rillend van de kou
bewonder ik in stilte hun jaarlijkse trouw.
Zij zijn weer voor dag en dauw opgestaan,
zingend, getuigend op weg gegaan.*

*Luisterend naar wegstervende gezangen
overspoelt mij een intens verlangen.
Laat iedereen het mogen horen;
Onze Redder is geboren!*

Coby Poelman-Duisterwinkel

Lieve mensen,

Dat de spreuken van Salomo tijdloos zijn, blijkt wel uit het volgende:

Kommer maakt een mens neerslachtig

Een hartelijk woord beurt hem op. (Spreuken 12:25)

Op verschillende manieren proberen we elkaar op te beuren. Misschien dit jaar wel meer dan ooit te voren. “Kijk”, zeggen we dan tegen elkaar, “naar de lichtpunten om ons heen”. Soms zijn het maar hele kleine vlammetjes. Toch, hoe klein ook, ze verwijzen naar het Licht dat komt. Zoals de herders in die donkere nacht plots vol in het licht kwamen te staan, toen de engel vertelde over de geboorte van Christus in de stal. Het is een lied dat nooit zal verstommen!

De geboorte van Jezus, zo klein, zo teer, als tegenwicht in een harde wereld. Als we anno 2020 de komst van Christus gedenken, komt het wonder misschien wel extra dichtbij. In deze tijd waarin we allemaal afstand, onzekerheid en verdriet ervaren, is het soms een hele uitdaging om te blijven hopen en vertrouwen op betere tijden. Maar dan breekt de hemel open, de toon wordt gezet: het wordt licht, de dag begint!

God komt ons allemaal tegemoet, juist in onze eigen wereld.

“Hoor eens, stil daar klinkt het weer van de nieuw geboren Heer”, lezen we in het gedicht Stemmen in de Kerstnacht. En zo is het, daar klinkt het weer. Ere zij aan God. Laat iedereen het horen, onze Redder is geboren!

Een hoopvolle Kerst gewenst!

Ds. Elise Wijnands



Vesper in stijl van Taizé

zaterdag 23 januari,
aankomst 19:30



Taizé is een klein plaatsje in het Bourgondië van Frankrijk, waar een oecumenische gemeenschap is gevestigd. Jaarlijks ontvangen zij duizenden jongeren uit alle landen. Kenmerkend zijn de vieringen met contemplatieve zang. In de Liedbundel staan er ook Lieder van Taizé, bijvoorbeeld het “Ubi Caritas” wat we zingen tijdens de maaltijd van de Heer op witte donderdag. Maar, met name de Stilte staat centraal in een Taizé viering. We willen komend jaar een aantal van deze vieringen, of vespers, organiseren, te beginnen op 23 januari. Je hoeft je niet perse aan te melden, maar als je op voorhand weet dat je komt horen we het graag. Ook als je een specifiek Taizé lied zou willen horen/zingen of een gebedsintentie hebt dat horen we dat graag. Vertel het gerust ook door aan je niet protestante buurman of buurvrouw. De oecumene beoogt immers elkaar in te sluiten. We hopen op mooie Taizé vespers in de onze kerk in Lobith!

Groetjes Laura en Niels Quartel
voor informatie, suggesties en intenties:
niels@quartel.net 06-81029492



Gemeenteberichten

Verslag van de kerkenraadsvergadering van 25 november j.l.

Zoals gebruikelijk wordt er elke kerkenraadsvergadering een moment van bezinning ingepland.

Rina van Strien las met ons Handelingen 9. De roeping en ommekeer van Saulus.

We spraken over momenten van ommekeer in het leven van ieder van ons en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.

Predikant en pastoraat zijn volop bezig met de voorbereiding van de Kerstdiensten.

Ook in ons kerkgebouw zal er weer een opname gemaakt worden voor de online dienst van de Liemerse Kerken.

Verderop leest u de aankondiging.

Helaas zullen we voor de diensten moeten werken met aanmelding, alleen zo kunnen we 60 kerkgangers ontvangen.

Op de pagina Kerkdiensten staat hoe u zich kunt aanmelden.

De kinderkerk heeft een bijeenkomst in de RK kerk, op 22 december zal een theatermaker met hen het kerstverhaal behandelen. We hopen dat er veel kinderen aanwezig zullen zijn.

Beheer en diaconie hebben de jaarrekening opgesteld, op de site van onze gemeente kunt u de ANBI verklaring hierover lezen.

Uiteraard kunt u ook op aanvraag de hele jaarrekening inzien.

Onze beleidsplannen zijn verouderd, diaconie, kerkrentmeesters en pastoraat zullen de plannen aanpassen. Deze worden gepubliceerd op de website (bij ingebruikname van de nieuwe versie 1e helft 2021)

In de Kerstdiensten zal de collecte weer bestemd worden voor een, door de diaconie, vastgesteld doel.

Namens de kerkenraad

Tiny Edink



Actie
Kerkbalans

De ACTIE kerkbalans 2021 zit er alweer aan te komen. Ja, het moet nog kerst worden en de Kerkrentmeesters zijn alweer bezig met de voorbereiding van dit item.

2020 was voor ons allemaal een heel vreemd jaar. Een pandemie komt over ons en we worden allemaal geraakt. Ons stenen kerkgebouw geeft ons een dak boven het hoofd, maar in ons leven lijkt het dak ineens weg en staan we aan vele dingen bloot en weten we niet wat ons te wachten staat. Als kerkgemeenschap willen wij er graag voor iedereen zijn maar dat blijkt toch niet makkelijk te zijn. We zien helaas ook nog steeds weinig van onze gemeenteleden in de kerk en dan is contact houden met allen lastig.

Wij hopen echter dat u positief blijft en er een eind komt aan deze pandemie.

Dan ligt er straks weer een nieuw jaar voor ons en denken we aan de toekomst en als kerkrentmeesters ook aan onze financiële toekomst.

Daarom zal u in de 2^e helft van januari weer een brief ontvangen met de vraag of u weer bij kan/wil bijdragen in het komende jaar.

Misschien kunt u er nog eens over denken om uw bijdrage in de vorm van een PERIODIEKE GIFT om te zetten. Dit is belastingtechnisch voordeliger voor u zodat er misschien ook voor de kerk iets extra's inzit. Dit houdt concreet in dat u meer aan de kerk kunt geven zonder dat het u extra geld kost.

Wilt u er meer over weten, dan kunt u zich bij ons melden en proberen wij de vragen te beantwoorden.

De kerkrentmeesters

Berichten van de Diaconie

Kerstcollecte van Kerk in Actie

Beste allen,

Met Kerstmis willen we ons graag aansluiten bij de Kerk in Actie-collecte. Deze is bestemd voor kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen.

We zien zelf aan de beelden, die via het nieuws tot ons komen, dat de situatie in de kampen nijpend is. Hulpverleners noemen die mensonteerend. De kampen zijn overvol. De behuizing in tenten is ongeschikt voor winterse omstandigheden. Er is onvoldoende sanitair, en ook te weinig eten. Medische hulp is er nauwelijks, en het is er onveilig. Bovenal is het uitzichtloos. We hebben de discussie in onze volksvertegenwoordiging kunnen volgen, die heeft geleid tot het besluit in Nederland 100 kinderen, waarvan de ouders ontbreken, in Nederland op te nemen. We weten dat er veel meer kinderen in een onhoudbare situatie verkeren.

Kerk in Actie probeert, via partner-organisaties ter plekke, iets van de ergste nood te lenigen. Er wordt voor de kinderen met name toegewerkt naar veiligheid en structuur. Het middel is onderwijs. Er wordt les gegeven op een veilige plek, buiten het kamp. Verder worden voedsel- en kledingpakketten uitgereikt, en krijgen mensen hulp bij het invullen van documenten. Zo mogelijk, worden vluchtelingen verder geholpen naar een betere plek.

Op Kerstavond en Kerstmorgen is de opbrengst van de collecteschaal bestemd voor deze actie. Als u niet naar de kerk komt, geven wij u in overweging een gift te doen via rekening NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie, onder vermelding van 'Geef Licht'.

Bij voorbaat dank voor uw gave.

Martha Jonker, namens de diaconie
M. 06-10508862

Paascollecte voor Vietnam

Beste mensen,

Al eerder had ik u laten weten dat onze gemeente in totaal 500 Euro heeft bijgedragen aan het Vastenactie doel van de RK parochie. 225 Euro kwam uit de Paascollecte. Een prachtig resultaat in tijden van lock down.

Recent ontving de diaconie een brief van pastoor Thanh Ta, waarin hij zijn erkentelijkheid uitspreekt, en waarin hij uitlegt waar het geld aan wordt besteed. Het gebeurt niet vaak dat we achteraf een verantwoording krijgen van wat er met onze collecte-opbrengst is gedaan. Ik wil u dan ook graag even bijpraten.

Hoewel de geldwervingsactie veel hinder heeft ondervonden van de lock down, is, tot verbazing en vreugde van de pastoor het streefbedrag van 16.000 Euro overtroffen. Er is uiteindelijk 24.363 Euro overgemaakt naar de zusters in Vietnam, die het centrum voor gehandicapten runnen.

Het geld wordt als volgt besteed:

1. Nieuwe ventilatie in het centrum om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.
2. Aanschaf van medicijnen tegen epilepsie.
3. Aanschaf van oefenmateriaal.
4. Financiering van (vervolg)opleidingen van 4 zusters, waarvan 3 tot fysiotherapeut en 1 tot arts.
5. Aanschaf van een echo-apparaat voor diagnostiek.

Zo heb je nog eens plezier van je collecte!

Martha Jonker, namens de diaconie

M. 06-10508862

Berichten van de Kinderkerk

Goed nieuwskrant

Er is al zoveel somber nieuws elke dag dat we dit jaar een Goed Nieuwskrant gaan maken met de kinderen in de adventstijd.

We komen elke zondag in de adventstijd bij elkaar en hebben een aparte viering met de kinderen boven.

Daar steken we net als in de kerk adventskaarsen aan, lezen een verhaal en bidden samen.

En we worden misschien wel journalist om goed nieuws te verzamelen!!! Dat verbinden we met de bijbelverhalen uit de advent.

Heeft u goed nieuws in de adventstijd dat in de kinderkrant past dan kunt u het uitgeprint of uitgeknipt meenemen, dan plakken we het in de krant.

We maken elke keer een filmpje en hopen dat u in de kerk op kerstmorgen ook kunt zien wat we met de kinderen gedaan hebben.

U kunt dus ook kleinkinderen meenemen naar de kerk in deze tijd, want er is elke zondag kinderkerk, ook kerstmorgen en we zitten boven zodat er weer andere mensen in de kerk kunnen zijn.

Oecumenische adventsactiviteit

In samenwerking met de RK-collega's wordt er in de Kerstvakantie een kinderprogramma verzorgd, waar we veel van verwachten. Theatermaker Jordi van Rootseler uit Zevenaar zal met de kinderen een Kerstspel improviseren. Hij maakt daarvoor gebruik van de inbreng van de kinderen en van een verkleedkist.

Dit speelt zich af op dinsdag 22 september van 15 tot 17.30 uur in de RK-kerk. Vanwege de coronaregels wordt er geen publiek uitgenodigd, maar ouders, die hun kind op komen halen, lopen de kans een kleine uitvoering mee te maken.

Jordi werkt met een beperkte groep. Dus, (klein)kinderen, die dit graag mee willen maken, moeten zich van te voren aanmelden. Dit kan bij Martha. Zie hieronder.

Het team van de Kinderkerk:

Laura, Ingrid, Eva, Martha

Aanmelden op: mjonkerm@gmail.com of 06-10508862

De non-duale weg Waar blijft de tijd (en waar komt hij vandaan)?

In onze gedachten maken we vaak uitstapjes naar de toekomst, omdat we er verwachting naar uitzien, of naar het verleden, omdat we er op terugkijken, helaas vaak niet zonder spijt. We hebben dus een behoorlijk goed beeld van die twee gebieden, ondanks dat geen van ons er ooit daadwerkelijk een voet heeft gezet. Probeer er maar eens heen te gaan. We zijn gewend ons leven te beschouwen als een tijdlijn, met achter ons het verleden en voor ons de toekomst. Daar tussenin is het heden. Maar wat is het heden eigenlijk? Is het heden het huidige moment? En als dat zo is, hoe lang duurt dat moment dan precies? Een minuut, een seconde, een deel van een seconde?

Hoewel ons leven volledig in het teken lijkt te staan van het verstrijken van de tijd, kunnen we daar toch niet veel houvast aan ontlenen. Verleden en toekomst blijven gesloten voor ons, en ook het heden laat zich niet vangen in een moment. Waarom gunnen we de tijd dan toch een alles bepalende rol?

Als je deze kleine serie hebt gevolgd, heb je al gemerkt dat de non-duale weg vraagtekens zet bij veel van onze vanzelfsprekendheden. Deze filosofie stelt ons wereldbeeld ter discussie, maar daar blijft het niet bij. We hoeven niet achter te blijven met alleen vraagtekens. Er wordt ons een alternatief in overweging gegeven. En natuurlijk gaan we er gaandeweg achter komen waarom de non-duale weg zo heet. Boeiend, maar wel even wennen.

Nieuwsgierig geworden? Je kunt je nog aanmelden. Als Covid het toelaat, gaan we op vrijdag 22 januari van start, van 10 tot 12 op de eerste verdieping van de Ontmoeting.

Martha Jonker
M. 06-10508862
mjonkerm@gmail.com

Weihnachts-Oratorium in Lobith

Op 16 december a.s. kunt u komen genieten van het Weihnachts-Oratorium van J.S.Bach in compacte vorm, zowel qua bezetting als qua duur. Vier zangers zingen de koralen, koren en solo's en het strijkkwartet neemt samen met orgel en hobo's het orkest voor hun rekening. We voeren dit Weihnachts-Miniatur 2 maal per avond uit zonder pauze, u kunt kiezen voor een concert om 19u of 21u. Er is maar beperkt plek in verband met de Corona-maatregelen en bovendien is het van belang dat u reserveert en u registreert. Dit kunt u doen via de website www.MenuraVoci.nl, menuravoci@gmail.com of 0627512771. Vermeldt aub het aantal kaarten waarvan het aantal per huishouden evenals naam/namen, telefoonnummer en emailadres(sen), locatie en tijd.

De complete speellijst is:

16 december 19u en 21 u Lobith, kerk op de Markt 13

19 december 19u en 21 u Wageningen, Arboretumkerk

21 december 19u en 21 u Warnsveld, Martinuskerk

22 december 19u en 21 u Drempt, St.Joriskerk

23 december 19u en 21 u Arnhem, Waalse kerk

We hopen u te ontmoeten op 1 van de Weihnachts-Miniatur concerten!

Vriendelijke groet,

Menura kwartet

Medewerkers

Iris de Koomen sopraan

Annette Stallinga alt

Henk Gunneman tenor

Hans Scholing bas

Kees Hilhorst viool I

Arwen Bouw / Hans Rijkmans viool II

Eirini Stratigopoulou altviool

Ntb cello

Arjen Threels / Evelien van Lonckhuyzen hobo

Jonathan Kooman orgel



OLIEBOLLEN 2020

Wat een jaar is dit geweest zover ! Een jaar dat eigenlijk volkomen beheerst is door Covid 19. Iedereen heeft daar wel hinder van ondervonden, een zomer bijna zonder terrasjes, restaurants die maar af en toe open mochten enz enz. Hopelijk hebben we deze periode allemaal in relatieve gezondheid doorstaan en kunnen we nu langzaam de blik richten op 2021. Wat dat jaar ons zal brengen staat helaas nog in de sterren geschreven maar dat we waarschijnlijk nog hinder zullen ondervinden van Covid 19 is vrijwel zeker.

Ondanks dat het zo'n vreemd jaar is geweest sluiten we dit jaar ook weer af met een Oud en Nieuw viering, en dat is goed. Of we daarbij weer met een grotere groep bij elkaar mogen en kunnen zijn is nu nog even afwachten maar wij hopen dat van ganser harte! Ook dit jaar zullen wij, de "oliebollengroep" weer voor de broodnodige oliebolletjes gaan zorgen. Wij zullen dit geheel volgens de Covid richtlijnen gaan doen zodat jullie allemaal van een gezonde oliebol kunnen gaan genieten. Dit houdt wel in dat gedurende het oliebolletjes bakfestijn de zalen van de ontmoeting en ook de bakkar verboden terrein zullen zijn voor een ieder die niet behoort tot deze "oliebollengroep". Intern zullen wij er voor zorg dragen dat in de ontmoetingen alle partijen afgezonderd hun werkzaamheden kunnen verrichten om zoveel mogelijk onderling verkeer te beperken.

Het afhalen cq de verkoop van de oliebollen zal gebeuren in de hal van de ontmoeting. De voordeur zal daarbij de ingang zijn en de achterdeur de uitgang . Op deze manier creëren wij een eenrichtingsstraat waarbij een ieder “veilig” zijn of haar oliebollen kan komen halen. Het afhaalpunt zal worden afgeschermd middels transparant plastic zoals u dat inmiddels gewend bent in de supermarkten,

Gezellig is het misschien niet zo maar noodzakelijk helaas wel.

We gaan bakken op woensdag 30 december en de verkoop begint rond 10.00 uur ‘s morgens

De oliebollen gaan net als andere jaren kosten :€ 6,= per 10 stuks. Ze zullen er zijn met krenten en rozijnen ed en ook weer de oliebollen zonder vulling.

Natuurlijk is de complete opbrengst weer bestemd voor ons weeshuis in Tanzania, dit dankzij de Diaconie die de grondstoffen voor de oliebollen sponserd. De kinderen daar hebben onze financiële ondersteuning hard nodig. Met het geld kunnen we ze een kans geven op eten en onderdak en scholing zodat ze een beroep kunnen uitoefenen en zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Misschien een idee voor dit jaar; bestel wat extra oliebollen en trakteer de buurman of buurvrouw eens. Iedereen heeft wel wat extra aandacht en positiviteit nodig in deze tijden.

Het strookje ,**achterop de omslag**, kunt u invullen en in de brievenbus bij de ontmoeting doen of afgeven aan een van de kerkenraadsleden.



**De redactie wenst u allen een gezegende kerst
en een liefdevol en gezond 2021**

PROTESTANTSE GEMEENTE VAN RIJNWAARDEN

Kerkenraadsleden

P. Jac. van Dijk	- voorzitter	(0316) 543022 <i>pieter.jac.marian@gmail.com</i>
T. Edink	- ouderling - scriba	(0316) 543691 <i>rienedink14@gmail.com</i>
E. Wijnands	- predikant	06-23517979 <i>elisewijnands@kpnmail.nl</i>
R. Breure	- ouderling—kerkrentmeester	(0316) 542818 <i>roelbreure@gmail.com</i>
M.Jonker	- diaken	06-10508862 <i>mjonkerm@gmail.com</i>
D.P. Koolmees	- diaken-voorzitter	06-53104862 <i>dp.koolmees@telfort.nl</i>
J .Leidekker	- ouderling - pastoraat	(0316) 241162 <i>joke.leidekker@gmail.com</i> 06-38384429
N. Quartel	- ouderling - pastoraat	06-81029492 <i>Niels@quartel.net</i>
R. van Strien	- ouderling –kerkrentmeester	06-53570204 <i>rinavstrien@gmail.com</i>
Vacature	-ouderling-pastoraat	

Kosters

A. Bolt	- koster Lobith	(0316) 541740
I. Breure	- koster Lobith	(0316) 542818

Ledenadministratie

M. Prösch	(0316) 543483
-----------	---------------

Uw kopij voor de uitgave van kerknieuws voor **februari 2021**
zie ik graag tegemoet voor **woensdag 27 januari**
Kerknieuws verschijnt in principe elke eerste zondag van de maand.

COLOFON

Eindredactie	: Martien Tomberg	(0316) 541855
Redactieadres	: Schuttersstraat 10 6916 TW Lobith	
E-mail adres	: kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl	
Internet	: www.pkn-rijnwaarden.nl	
Druk	: kerkelijkdrukkerwerk.nl	



Ik/wij

willen graagoliebollen met vulling bestellen voor 30 december

.....oliebollen zonder vulling bestellen voor 30 december

