

SPIRIZIN

Woensdag **6 oktober 2021 vanaf 19.30 uur** film in **De Ontmoeting**, Markt 15, Lobith.

Getoond wordt de **film Bucket List**. Daarna is er het gebruikelijke nagesprek. Toegang is gratis, collecte na afloop.

De film gaat over twee mannen die staan voor het afscheid van het leven. Een rijke zakenman en een automonteur komen bij elkara op een kamer in het ziekenhuis te liggen. Bij beiden is kanker geconstateerd en er is geen hoop op genezing. Ze horen dat ze nog een half jaar tot een jaar te leven hebben. Moedeloos gooit de een een papiertje weg, dat de ander opraapt. Hij leest daarop de bucketlist van de dingen die de ander gedaan wil hebben voor hij sterft. Hij haalt zijn nieuwe vriend over en samen gaan ze op pad om zoveel mogelijk wensen waar te maken. Niet alleen van de een, maar ook van de ander.

Onder de behendige regie van Rob Reiner spelen twee grote sterren met hart en ziel een geestige en listige rol in dit geïnspireerde eerbetoon aan het leven, waarin centraal staat dat nu het beste moment is.