

Kerknieuws

Mei 2024
Jaargang 48



Protestantse Gemeente Rijnwaarden



**Diep weggestopt tussen gedachten
ligt nog steeds de herinnering
aan een zwart en grauw verleden
vol angst en marteling
Maar wie houdt de herinnering levend
als niemand die nog bij zich draagt
Wie zorgt dat het niet wordt vergeten
dat de herinnering niet wordt weggejaagd
Elk jaar er aan denken
2 minuten heeft dat zin
Even stilstaan bij wat geweest is
Het is niet veel maar een begin**

naar een gedicht van Nathalie van Zande

Van de dodenherdenking

Woensdagavond 4 mei om 18.30 uur is er een herdenking in de Rooms-Katholieke kerk te Lobith.

“Vrijheid vertelt:

Opmaat naar 80 jaar vrijheid”

Zo luidt dit jaar het thema dat het Landelijk Comité 4 en 5 mei heeft bepaald.

Namens de geloofsgemeenschappen spreekt pastoor Thanh en namens het gemeentebestuur zal wethouder Bijl het woord voeren.

De Leo Harmonie verleent haar medewerking, evenals het Ritmisch Koor van de RK-Parochie en de Schutterij EMM.

Tegen half acht zal dit deel van de herdenking worden afgesloten met het leggen van een drietal bloemstukken op de begraafplaats naast de kerk. Daarna wordt de herdenking voortgezet op de begraafplaats op de Bijland.

Met militairen in het gelid rondom de graven, zal een trompettist van drumfanfare PCL om 20.00 uur de Last Post spelen en nemen we 2 minuten stilte in acht.

Hierna spreekt de wethouder en zullen bij de acht graven bloemen gelegd worden.

Ook de aanwezigen kunnen bloemen leggen bij de graven.

Al lijkt het verder weg dan ooit, we mogen hopen dat het eens voor altijd Vrede zal zijn.

Van onze vieringen

10.00 uur

Lobith

De dag des Heeren 5 mei

Voorganger
Autodienst
Bijz. collecte

Ds. Albert Jan Wilzing
Pieter v Dijk 0316 54 30 22
Noodhulp Oekraïne

De dag des Heeren 12 mei

Voorganger
Autodienst
Bijz. collecte

Mevr. Susanna Kamminga
Tiny Edink 0316 54 36 91
Stg. Voedselbank Zevenaar

De dag des Heeren 19 mei Pinksteren

Voorganger
Autodienst
Bijz. collecte

Ds. Jan ter Avest
Hans vd Molen 0316 54 30 09
Zending Bangladesh

De dag des Heeren 26 mei

Voorganger
Autodienst

Ds. Gerrie Zemelink
Marcel Prösch 06 21 90 86 20

De dag des Heeren 2 juni

Voorganger
Autodienst
Bijz. collecte

Broeder Eric Brinkman
Henk Stolk 06 11 25 01 26
Stg. Blij Groessen

Van de dominee

Overdenking

We leven in een tijd van veel onrust. Veel is in beweging, in ons eigen land, maar ook wereldwijd. En ook in je eigen leven kan je soms het gevoel hebben, dat er van alles verandert, verschuift en aan het licht komt.

Soms kan dat onrust in je hart brengen. In zo 'n periode van onrust is het van extra belang, dat je stevig staat in je eigen geloof en spiritualiteit. Want als er veel wind staat, dan heeft een boom het nodig om goed en stevig geworteld te zijn.

Je kan dan rust vinden in de uitnodiging, die in het evangelie klinkt, om te blijven vasthouden aan compassie als een leidraad om uit te leven.

Je kunt ook steun vinden in de woorden van Jezus in Johannes 14 vers 27 en volgende: 'Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.' Er is genoeg om je zorgen over te hebben. Maar als je je opent voor de vrede van Christus, dan komt er rust in je hart. Dan ga je met vertrouwen verder.

Desiderata

Wees rustig te midden van het lawaai en de haast en bedenk welke vrede er in de stilte kan zijn. Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf te verloochenen. Spreek kalm en duidelijk jouw waarheid en luister naar anderen, ook naar hen die dom en onwetend zijn want ook zij hebben hun verhaal.

Vermijd luidruchtige en agressieve mensen, zij zijn een kwelling voor de geest. Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, kan je ijdel of verbitterd worden er zullen immers altijd mensen zijn die groter of

kleiner zijn dan je zelf bent. Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen.

Blijf geïnteresseerd in je eigen werk, hoe eenvoudig dat ook moge zijn, want in de wisselvalligheden van de tijd is dat een werkelijk bezit. Wees voorzichtig bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de deugd die er wel is, veel mensen streven immers hoge idealen na en het leven is vol heldenmoed.

Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid.

Wees ook niet cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontgoocheling is zij eeuwig als het gras.



Aanvaard blijmoedig de wijsheid der jaren, doe met gratie afstand van de dingen van je jeugd. Bouw aan je mentale veerkracht om je bij onverwachte tegenslag te beschermen. Kwel jezelf niet met spookbeelden. Vele angsten worden geboren uit vermoeidheid of eenzaamheid. Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij vriendelijk voor jezelf.

Je bent een kind van het universum, niets minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het recht om hier te zijn. En of je het nu begrijpt of niet, toch zal het universum zich ontvouwen zoals het zich ontvouwt en zo is het goed.

Leef daarom in vrede met God, welk beeld je ook van Hem hebt. En wat je werk en streven ook moge zijn, bewaar in de luidruchtige maalstroom van het leven de vrede met je ziel.

Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen blijft dit toch een mooie wereld. Blijf opgewekt. Streef naar geluk en tevredenheid.

‘Desiderata’ is Latijn voor ‘dingen waar het verlangen naar uitgaat’. Het is geschreven door Max Ehrmann in 1927.

Hemelvaartsdag

Het is een goede en oude traditie in ons land om op Hemelvaartsdag een Dauwtrapwandeling te houden.

Dauwtrappen, dat is: In alle vroegte op pad gaan, de mist hangt nog boven het land, dauwdruppels liggen nog op het gras.

Dauwtrappen, dat is: Je geloof beleven in de vroege ochtend in de natuur. Je handen openen. Je verwonderen over de stilte, de vogels, de bloemen, de bomen, de wind en het water en God ontmoeten in de natuur en in de stilte.

Ook dit jaar is er op Hemelvaartsdag, 9 mei, weer een Dauwtrap-wandeling in Didam. We starten om 8.00 uur bij de protestantse kerk voor een wandeling van ongeveer een uur. We beginnen de wandeling in stilte. Daarna gaan we in tweetallen al wandelend met elkaar in gesprek rond het thema ‘Uit de kramp; met open handen’.

Uiterlijk 9.15 uur zijn we terug in de kerk waar een heerlijk ontbijt op ons wacht. Opgeven voor dit ontbijt kan bij Dorien Schlieff, telefoon 06-12242532.

Er zijn geen kosten verbonden aan het ontbijt. Aansluitend is er om 10.00 uur een dienst in de kerk

rond dit thema.

Informatie bij Dominee Rosemarie van der Hucht.

Pinksteren

Op de 50ste dag na Pasen viert de kerk van oudsher het Pinksterfeest.

Het is een feest waarop gevierd wordt dat de vrienden van Jezus de Heilige Geest van boven ontvingen. De Geest gaf hen geestkracht, enthousiasme, inspiratie. Om samen kerk te zijn en te geloven kunnen we niet zonder die geestkracht, ook vandaag niet.

Het vonkje, dat overspringt, als je iemand hoort vertellen over het geloof of een lied hoort zingen, het lichtje in iemands ogen, maar ook de hartstocht en bevlogenheid waarmee iemand zich inzet voor de kerk of voor mensen die het moeilijk hebben, overal kan je de Heilige Geest tegenkomen en erdoor aangeraakt worden.

Dominee Rosemarie van der Hucht

Van de kerkenraad

Pasen

In de afgelopen maand hebben we een waardevolle paascyclus beleefd met als afsluiting op de zaterdagavond een bijzonder mooie Matteüs Passie, uitgevoerd door een amateur projectkoor uit Doesburg. Vanwege de Stille Zaterdag konden we niet applaudisseren, maar in stilte was er een groot applaus, zoals een bezoeker opmerkte.

De nieuwe gemeente

Zoals u weet, is het de bedoeling dat per 1 januari 2025 onze kerkelijke gemeente wordt samenge-

voegd met de Protestantse gemeente te Zevenaar. Na wat heen en weer gepraat met de landelijke kerk, is de nieuwe naam een feit:

PROTESTANTSE GEMEENTE RIJNSTRANGEN TE ZEVENAAR.

Die geografische aanduiding moest er nadrukkelijk bij, maar we zullen bekend staan als de **gemeente Rijnstrangen**.



Afscheid Leis en Martien

Op zondag 14 april hebben we als gemeente met dank voor al het werk dat zij samen in de loop der jaren voor onze gemeente hebben gedaan, afscheid genomen van Leis en Martien Tomberg.

We hopen en wensen dat ze het in hun nieuwe gemeente Didam goed zullen hebben. En zoals ze zelf al zeiden, we hebben hen niet voor het laatst gezien en Didam is nog geen 15 km ...

Martien en Leis, kom maar goed te pas daar in het verre Didam en we zullen elke zondag hier een paar stoelen extra klaarzetten, want jullie blijven van harte welkom!

Aanstelling Dominee

Een verheugend bericht is er van het landelijk bureau van de PKN dat de aanstelling van Dominee Rosemarie van der Hucht voor onze gemeente **met een jaar is verlengd**.

Beroeping

De samenvoeging van beide gemeenten gaat gewoon door en er kan een nieuwe predikant worden beroepen, als de financiële draagkracht van Zevenaar en Rijnwaarden goed genoeg zijn bevonden.

Het is helaas de verwachting dat het beroepingswerk nog wel even zal kunnen duren, aangezien er aan predikanten een groot tekort is.

En daarom zijn we als gemeente heel blij met Dominee Rosemarie van der Hucht.

Wim ontvestigd

Tenslotte is Wim Batelaan officieel "ontvestigd" als taakdrager voor financiële zaken.

Wim en Eva zullen immers naar verwachting in juli gaan verhuizen. We komen daar uiteraard later op gepaste wijze op terug.

Voor nu alvast onze hartelijke dank Wim, voor je stille, maar o zo belangrijke bijdrage aan het werk in onze gemeente.

Sietse Visser

Van de kerkrentmeesters

Actie kerkbalans

De stand voor de vrijwillige bijdragen is op 15 april circa € 22.300. Driehonderd euro meer dan de stand van vorige maand. Van de 120 adressen hebben er

nu 56 gereageerd.

Als inleveren een bezwaar is, kunt u uw bijdrageformulier ook opsturen naar:

Administratie VVB, Markt 15, 6915 AH Lobith.

We hopen op een fraaie eindsprint.

Onze gaven

Datum	Diac	Kerk	Bijz	Totaal	Gelovigen
3 maart	51,50	62	48	161,50	35
10 maart	48,92	41,20	50,20	140,42	31
17 maart	51,30	41,20	57,20	149,70	38
24 maart	71,26	47,70	59,20	178,16	40
31 maart	105,90	99,80	140,20	345,90	55



Van spiritualiteit en zingeving

Op zondag 5 mei a.s. is er in de Ontmoeting een spiritueel café. Deze avond heeft als thema:

"De kunst als uitdrukking van christelijke spiritualiteit"

Martin Bresser zal zijn werk toelichten.

De zaal is open om 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Toegang gratis, na afloop wordt een bijdrage gevraagd voor de gemaakte kosten.

Van inspiratie bezinning en ontmoetingen

Thema-avond over ' **Een waardig levenseinde** '

De medische mogelijkheden nemen steeds meer toe om ziektes en beperkingen te behandelen en daarmee komen er steeds meer vragen op ons af.

- Tot waar ga je door met behandelen?
- En als je afziet van behandelen of artsen zien geen behandelopties meer, welke wegen zijn er dan?
- Kun je van tevoren al iets laten vastleggen over een 'waardig levenseinde'?
- En hoe speelt je geloof een rol in deze vragen?

Dirk-Jan Lagerweij, geestelijk verzorger in het Isala-ziekenhuis in Zwolle, en Desiré Wenting, vrijwilligster bij hospice Sravana in Doetinchem, zullen beiden vertellen hoe zij met dit thema te maken hebben in hun werk. Daarna is er gelegenheid voor vragen stellen en een plenair gesprek.

De thema-avond is op 16 mei en begint om 20.00 uur in de protestantse kerk Didam. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur. Toegang gratis.

Informatie bij Dominee Rosemarie van der Hucht.

Van de Bijbelkring

Op woensdag 22 mei lezen we verder in het boekje 'Aan tafel met Jezus' onder redactie van René de Reuver, over zeven bijzondere ontmoetingen die Jezus heeft.

We komen bij elkaar bij Eva Batelaan om 13.30 uur.

Van de Plusminus 30-kring

Voor jonge mensen tussen de 20 en 40 jaar is er sinds kort de plusminus 30-kring. Een initiatief van een jongere uit Lobith. Maandelijks komen we bij elkaar.

We zijn in april met 5 jonge mensen van start gegaan. Houd je van een goed gesprek en diepgang? De eerstvolgende keer is op woensdag 22 mei om 19.30 uur in de protestantse kerk in Lobith. Van harte welkom om aan te sluiten.



Van Christelijke meditatie

Elke oneven vrijdagochtend van 9.00 tot 9.45 uur in de Ontmoetingskerk in Zevenaar.

Vragen en opgave bij Hanneke Stuurman 0316 34 14 08

Van pelgrimswandelingen

Op zondagmiddag 2 juni om 14.00 uur organiseren we een wandeling door de historische kelders van Arnhem. Een fascinerende en boeiende ervaring om te zien en ontdekken wat er onder het oude gedeelte van de stad aanwezig is!

Info/opgave bij: Margreet de Bree, graag vóór 30 mei.

Telefoon 0610255351

Email: predikant@pgwestervoort.nl

Plaats en tijd: Oude Oeverstraat 4a, Arnhem

Van vliegveld tot vinex-locatie en kerkgemeenschap

Al 25 jaar een Toevlucht.

In het onderstaande jubileumlied is te ervaren, hoe het militair vliegveld Ypenburg bij Delft is omgetoerd tot een vinex-wijk met 30.000 inwoners. En op die plek was in de planvorming geen kerk gedacht.

Dankzij vereende krachten uit de twee omliggende protestantse gemeenten is daar toch een nieuwe kerk ontstaan. Vieren, leren, dienen en delen is de rode draad van de protestantse wijkgemeente De Toevlucht die nu al 25 jaar vanuit het multifunctionele kerkgebouw een drager is voor de mensen in de wijk.

Jubileumlied

tekst Ds. Attie Minnema

melodie lied 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen

**Waar eens piloten toevlucht zochten
asfalt en gras te zien rondom,
vliegtuigen landden na hun tochten
hun vleugels schit'rend in de zon.
Daar zijn nu mensen komen wonen,
duizenden, huizen, groot en klein,
kind'ren en oud'ren samen wonen
om toevlucht voor elkaar te zijn.**



**Daar waar ook kerk een goede plek zocht
om huis van God en mens te zijn,
in flat en school een gastvrij thuis vond
totdat De Toevlucht er zou zijn.
Een gastvrij huis voor alle mensen
die zoeken naar geloof en hoop,
om samen brood en wijn te delen,
het feest te vieren van de doop.**

**In vieren, leren, dienen, delen,
er steeds weer voor elkaar te zijn,
met aandacht, zorg en medeleven
ook in verdriet en levenspijn.
Samen bezinnen, samen zingen,
of maaltijd van gezelligheid.
Kind'ren en jong'ren doen hun dingen,
gemeente zijn in deze tijd.**

**Al vijftientwintig jaar gemeente,
een klein deel van Gods Koninkrijk.
Zo gaan wij door op hoop van zegen
zoekend naar heil voor kerk en wijk.
Blijvend vertrouwen op Gods geestkracht,
Liefde die ieder van ons kent,
Toekomst van vrede die ook ons wacht,
een Toevlucht voor elk mensenkind.**

Het doet goed om te zien hoe nieuwe mensen in een nieuwe wijk zonder last van oude patronen een geheel eigen kerkgemeenschap hebben kunnen opbouwen.

"Dat doen wij hier niet" is nooit aan de orde geweest. Er was en is volop ruimte voor ieders eigen ervaringen en ontwikkelingen rond geloven, waardoor er een levendige kerkgemeenschap met de

kenmerken van open en gastvrij kon ontstaan.

Bijzonder is ook dat het kerkgebouw plaats biedt aan twee migrantenkerken. Zo is het een toevlucht voor vele gelovigen.

Altijd inspirerend om weer eens te vernemen hoe een andere PKN gemeente zich ontwikkelt en kerk is in deze tijd.

Cora Verburg en Aad Braskamp

Van de talententuin

Bijzonder tuinweer én dat is het! Zwoele zomerse weekenden wisselen af met voorjaarsregen. Dat drukt de pret niet in en rondom de tuin.



Zo kregen we van gulle gevers een pergola. En die is met enig puzzelwerk en goede samenwerking met buurtgenoten netjes boven de bank in de tuin komen te staan. Om het groene dak te krijgen, zullen we nog enige klimplanten aanschaffen. Liefst die eetbare vruchten gaan dragen. De fruitstruiken, vorig jaar neergezet, slaan nu goed aan. We zien uit naar een oogst van verschillende soorten bessen.

De gemeente Zevenaar gaat weer aan de slag met de actie Zevenaardoet.nl. Hou het bericht in uw brievenbus hierover en de bijgeleverde voucher maar in de gaten. Binnen de Talententuin zijn we alweer aan het brainstormen over een aanvullend project, waarvoor we de vouchers goed kunnen gebruiken.

Van de kookpotten

Fijne ontmoetingen en goede gesprekken zijn het aan de eettafel bij De Kookpot. Eerder schreven we al dat we helaas maar 30 gasten kunnen ontvangen. Dat er nu al een wachtlijst is. We brainstormen hoe we vanaf de herfst met die wachtlijst willen omgaan. We willen graag dat mensen afwisselend mee kunnen eten, zodat we geen mensen langere tijd in de wachtkamer moeten zetten.



De komende maaltijden zijn op dinsdagavond 21 mei en 25 juni. Daarna evalueren we de gehele opzet en bespreken hoe we vanaf oktober weer verder kunnen gaan.

Ideeën en inzet zijn hartelijk welkom bij Cora Verburg (06 54335150 of coratio@xs4all.nl).

Van de begraafplaatsen

We willen in juni aanstaande nog een keer een lange werkdag houden op de begraafplaats Lobith. Door de overvloedige regen komt het onkruid helaas weer snel op. We denken aan zaterdag 1 juni aanstaande van 9.00 – 12.30 uur.

Daarna is er soep en een broodje.

Wie mee wil helpen, graag melden via coratio@xs4all.nl of telefonisch bij Aad Braskamp, 06 46606483

Op de begraafplaats Aerdt is regelmatige inzet nodig van menskracht om de paden onkruidvrij te houden en het gras te maaien. Gelukkig zijn er enkele mensen uit de kerk en omwonenden, die zich hebben gemeld om af en toe te helpen. Nog wat meer handjes zou heel fijn zijn.

Wie nog wat jongere gasten kent in of rond Aerdt, moedig die aan om af en toe te ontspannen en wat te mediteren met wat groenarbeid op deze prachtige begraafplaats.

Meer informatie kan Aad Braskamp geven.

Van de inloop

Op woensdag 15 mei is er weer inloopmiddag in De Ontmoeting. Iedereen is vanaf 14.30 uur van harte welkom.

Alie



Op de agenda

4 mei	Dodenherdenking	18.30	RK-kerk Lobith
5 mei	Spirizin voordracht	9.30	De Ontmoeting
9 mei	Hemelvaart	8.00	NH-kerk Didam
15 mei	Inloop	14.30	De Ontmoeting
16 mei	Thema-avond	20.00	NH-kerk Didam
21 mei	Kookpot	17.30	De Ontmoeting
22 mei	Bijbelkring	13.30	Thuis bij Eva
22 mei	Plusminus 30-kring	19.30	NH-kerk Lobith
1 juni	Schoffelen, en, maaïen, praten	9.00	Begraafplaats Lobith
2 juni	Pelgrimswandeling	14.00	Arnhem



Wat een mooie Passie...



Informatie

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Markt 15
6915 AH Lobith
0316 54 12 82

Kerkgebouw

Markt 15 Lobith

Verenigingsgebouw

De Ontmoeting
Markt 15 Lobith

Kerkenraad

Predikant

Ds. Rosemarie vd Hucht
rvdhucht@ziggo.nl

Voorzitter

Eva Batelaan
06 22 88 75 93
evabatelaan@gmail.com

Scriba/ouderling
pastoraat

Joke Leidekker
06 38 38 44 29
joke.leidekker@gmail.com

Ouderling/waar-
nemend voorzitter

Sietse Visser
06 36 18 13 93
piscator@freedom.nl

Ouderling

Dirk Bolt
06 55 84 11 03
d.bolt2@upcmail.nl

Diaken

Dirk Koolmees

Taakdrager

Joke Rikkengaa



College van Kerkrentmeesters

Voorzitter

Dirk Bolt
d.bolt2@upcmail.nl

Secretaris

Eva Batelaan

Penningmeester

Cock Leidekker

Diaconie

Voorzitter

Dirk Koolmees
06 53 10 48 62
dp.koolmees@telfort.nl

Diaconaal rentmeester

André Renting
06 15 53 84 28

Pastoraat

Ds. Rosemarie vd Hucht

Voorzitter

Joke Leidekker

Coördinator Warme
Deken

Tiny Edink

Kosters

Alie Bolt 0316 54 17 40
Ien Breure 0316 54 28 18

Organisten

Gert de Rijder
Marcel Prösch
Dirk Bolt

Website

www.pgrijnwaarden.nl
Cora Verburg
06 54 33 51 50

webmaster@pgrijnwaarden.nl

Ledenadministratie

Cock Leidekker
06 51 83 10 70
cock.leidekker@gmail.com



Rouw- en Trouw

Roel Breure
06 10 55 51 45
roelbreure@gmail.com

Verhuur zaalruimte

Alie en Dirk Bolt
06 55 84 11 03

Bankrelatie Kerk

NL23RABO0327922788
t.n.v. Protestantse
Gemeente Rijnwaarden

Bankrelatie Diaconie

NL78ABNA0534311822
t.n.v. Diaconie Hervormde
gemeente Rijnwaarden

Kerknieuws

Kerknieuws verschijnt in de eerste week van de maand

Samenstelling en redactie Mieke en Martin Bresser
Martien Tomberg
kerknieuws@pgrijnwaarden.nl

Illustraties

Herman fan Herwen

Kerknieuws is ook te zien op de website van de
PG Rijnwaarden www.pgrijnwaarden.nl

Uw kopij graag voor woensdag 22 mei.





Wim stopt als taakdrager



Leis en Martien verhuizen in den vreemde

