

Kerknieuws

JAARGANG 48

JUNI 2024



PROTESTANTSE GEMEENTE
RIJNWAARDEN



Kerkdiensten

Zondag 2 juni	10:00	Lobith
Voorganger	Dhr. Brinkman	
Ouderling	Mevr. Leidekker	
Diaken	Dhr. Koolmees	
Organist	Dhr. De Rijder	
Autodienst	Dhr. Stolk 06 11 25 01 26	
Bijz. collecte	Stichting Blij Groessen	

Zondag 9 juni	10:00	Lobith
Voorganger	Ds. ter Avest	
Ouderling	Dhr. Visser	
Diaken	Dhr. Renting	
Organist	Dhr. Bolt	
Autodienst	Dhr. Bolt 0316 54 17 30	
Bijz. Collecte	Onderhoud orgels	

Zondag 16 juni	10:00	Lobith
Voorganger	Dhr. Lindeman	
Ouderling	Mevr. Leidekker	
Diaken	Mevr. Stolk en mevr. De Vries	
Organist	Dhr. De Rijder	
Autodienst	Dhr. Breure 0316 54 28 18	

Zondag 23 juni	10:00	Lobith
Voorganger	Dhr. Brinkman	
Ouderling	Mevr. Leidekker	
Diaken	Dhr. Koolmees	
Organist	Dhr. Prösch	
Autodienst	Dhr. van Dijk 0316 54 30 22	
Bijz. collecte	WD Libanon	

Zondag 30 juni

10.00

Lobith

Voorganger

Ds. de Bree

Ouderling

Mevr. Leidekker

Diaken

Dhr. Renting

Organist

Dhr. Bolt

Autodienst

Mevr. Edink 0316 54 36 91

Wij gedenken

Op 20 april 2024 overleed mevr. Truida Derksen - de Groot, bij velen jn onze gemeente bekend als Trui Derksen. Ze werd 82 jaar geleden op 10 december 1941 geboren in Herwen en Aerdt, maar groeide op in Spijk, waar haar vader op de steenfabriek werkte. Daar ontmoette ze ook haar latere man, Bram Derksen.

Ze zijn meer dan 62 jaar samen geweest, Bram en Trui. En ze kregen 2 kinderen, Gonnie en Bram junior, 'kleine Bram' zoals hij werd genoemd naast zijn vader als 'grote Bram'.

Bram werkte ook op de steenfabriek en zo woonden ze in Spijk, zonder veel financiële luxe, maar wel met plezierige en soms hilarische uitstapjes met de auto en de opblaasboot naar de Bijland.

Het echtpaar Derksen werd voor onze gemeente een kostersechtpaar en dat betekende veel voetstappen in de kerk en poetsen. Totdat haar gezondheid zo achteruit ging, dat haar man in zijn eentje dat werk niet langer kon doen. Hij was thuis nodig om voor haar te zorgen. Die zorg voor haar drukte best zwaar op het gezin, en toen ze uiteindelijk in een verpleeghuis in Terborg kon worden opgenomen was dat al een hele verlichting.

Na haar overlijden was er behalve verdriet ook wel de gedeelde opluchting, dat het nu voltooid was. In haar goede jaren was ze juist zelf heel zorgzaam en gastvrij. De kleinkinderen waren voor haar een groot geschenk en daar zette ze dadelijk alles voor aan de kant; haar grote levensvreugde zat niet in mooie spullen, maar in de mooie bloemen die ze in de tuin had en de vogeltjes die langs kwamen. Dat was haar lust en leven.

Op de rouwkaart stond dat in een mooie zin geschreven:

De zon scheen, de vogels floten
De bloemen bloeiden
En toen werd het stil....

Wij hebben in onze en ook haar kerk afscheid genomen in een kerkdienst waarin de liederen klonken die ze zelf had uitgezocht en haar daarna naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats in Lobith gebracht.

Moge haar nagedachtenis tot zegen blijven voor allen die haar hebben gekend en liefgehad.

Predikant

ZOMERTIJD

Nu de vakantietijd er weer aan komt, schakelen we vaak een tandje terug. Er is tijd om in wat rustiger tempo te leven, wat uit te waaien, te genieten van de natuur, mensen te ontmoeten. Het leven is meer dan werken alleen.

Tegelijk hoor ik op huisbezoek soms dat ouderen moeite hebben met de lange zomervakantie, waarin ze meer dan anders alleen zijn. Kinderen en kleinkinderen vertrekken soms naar verre bestemmingen. Hun ouders of grootouders hopen soms dat de vakantietijd weer snel voorbij is en de (klein)kinderen weer veilig thuis zijn.

Op 25 augustus hoop ik in Lobith voor te gaan. We lezen dan Marcus 8:1-21. Dit Bijbelgedeelte vertelt hoe Jezus op een eenzame plaats zorgt voor brood en vis voor 4000 mensen. Dit Bijbelgedeelte vertelt hoe God voor ons zorgt, telkens weer. Ook in moeilijke tijden, ook als je leven een eenzame tocht door de woestijn lijkt.

Soms maken we ons zorgen over allerlei zaken. Over problemen die spelen in ons persoonlijke leven, zorgen om familie of vrienden, zorgen om

gezondheid. Maar soms kan je dan ineens merken, dat er voor je gezorgd wordt. Je hoeft het niet alleen te doen. Want de Heer gaat met je mee door de woestijn.

Dit Bijbelverhaal kan ons inspireren om te blijven hopen en vertrouwen en om te zien naar mensen om ons heen. Soms zijn wij het, die het brood van de Heer kunnen delen met een ander. Soms zijn wij het, die maken dat anderen zich gezien en gehoord voelen.

Goede zomertijd!

Ds. Rosemarie van der Hucht, ambulante predikant

Kerkenraad

Zoals bekend zijn we behoorlijk druk met de voorbereidingen om tot een fusie te komen met de protestantse gemeente Zevenaar en geleidelijk aan zijn de grootste obstakels en hindernissen wel genomen.

We hebben een officieel goedgekeurde naam voor de nieuwe gemeente: protestantse gemeente Rijnstrangen te Zevenaar. Die geografische toevoeging was verplicht, maar we zullen voortaan bekend zijn als pg Rijnstrangen.

Minstens zo belangrijk is de mededeling dat één dag geleden het officiële bericht is gekomen, dat we samen met Zevenaar vanaf dit moment een gezamenlijke predikant mogen beroepen, een predikant met volledige werktijd.

Dat betekent dat alle moeite en inspanning om tijdig de gevraagde financiële stukken en overzichten in te leveren, niet voor niets is geweest.

Uiteraard blijft er nog genoeg om te bespreken en vast te leggen, maar dat proces gaat in goede harmonie en wederzijds vertrouwen. Dat onze gemeente ook wel door het oog van de naald is gekropen zal ook iedereen begrijpen: onze kerkenraad was al klein en ondertalig, maar na het uitvallen van de diaconale hulp vanuit Zevenaar door overlijden en ziekte,

hebben we ook nog te maken met het naderende vertrek van Wim en Eva Batelaan, beiden dragende krachten voor het goed afhandelen van alle administratieve en bestuurlijke formaliteiten aangaande de komende fusie.

Tenslotte heeft Dirk Bolt laten weten per 1 juli het ambt neer te willen leggen wegens privé omstandigheden en gezondheid. De kerkdienst waarin Dirk 'losgemaakt' zal worden van het ambt, zal nog worden vastgesteld in overleg met onze tijdelijke predikant Rosemarie van der Hucht. Al met al een mokerslag voor onze bestuurlijke kracht.

Een lichtpuntje is dat Dirk gewoon als organist onze kerkdiensten zal blijven begeleiden.

Dat het nu wel heel wankel wordt in ons kerkbestuur hoeft geen nader betoog. Gelukkig hebben we de steun en het vertrouwen van de classis om de samenvoeging met Zevenaar rustig te kunnen voltooien, waarna we in een bredere context verder kunnen als lokale kerkgemeenschap, 'vierplaats' binnen de nieuwe gemeente Rijnstrangen.

Op 21 mei zal er een gezamenlijke kerkenraadsvergadering worden gehouden, waar de stand van zaken nog eens tegen het licht zal worden gehouden en waar ook de beroepingscommissie te gast zal zijn om te overleggen over de voortgang van de fusie en de te nemen stappen in het beroepingswerk.

Op 29 mei is dan onze eigen kerkenraad, waar we ons gaan beraden op de situatie en hoe daar mee om te gaan.

College van rentmeesters

STAND AKTIE KERKBALANS 2024 (4)

De stand voor de vrijwillige bijdragen blijft op moment (20 mei)

ca € 22.300 aan toezeggingen. Helaas moeten wij constateren dat meer dan de helft van de helft van de kerkleden niet kunnen of willen bijdragen

aan de instandhouding van onze vierplek in Lobith.

We zeggen diegenen die hebben laten weten bij te willen bijdragen, daarvoor hartelijk dank en doen een DRINGEND beroep op diegenen, die wel in staat zijn bij te dragen, alsnog te reageren.

Laten we met elkaar er voor zorgen dat wij in Lobith bij elkaar kunnen blijven komen.

COLLECTES

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Datum	Diakonie	Kerk	Uitgang	Totaal	Kerkg.	Doel uitgang
7-Apr	38.45	39.40	47.70	125.55	27	Gebouwen
14-Apr	73.70	71.20	55.10	200.00	45	Gebouwen
21-Apr	70.75	67.70	97.50	235.95	45	Zending Rwanda
28-Apr	40.26	43.85	60.73	144.84	35	Hulp Oekraïne

Cock Leidekker, penningmeester

Diaconie

PAASGROETEN UIT KERKEN NAAR GEVANGENEN.

Dit jaar werden 30.000 paaskaarten gestuurd aan gevangenen door heel Nederland en aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland, zo berichtte dagblad Trouw op 25 maart 2024.

Dit gebeurt al 25 jaar. De eerste kaart werd dit jaar uitgereikt in de kerkdienst met Palmpasen in PI Zwolle, met als voorgangster pastor Maaike Broeksema, ook betrokken bij Kerken met Stip.

In haar preek zegt ze over Jezus dat Hij op een ezel Jeruzalem binnenrijdt, en niet op een paard omdat hij op ooghoogte met de mensen wil zijn. De paaskaarten worden door de gedetineerden enorm op prijs gesteld. De tekening op de kaart is gemaakt door Liesbeth, een gedetineerde uit Zwolle. De paaskaarten vonden gretig aftrek.

BIJZONDERE COLLECTES.

WERELDDIACONAAAT LIBANON

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan.

Na een thuiszorgtraining kunnen cursisten vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en bureu.

Wat betekent dit project voor Pensée?

“Toen mijn moeder ziek werd, kreeg ze nauwelijks medische hulp. Dat komt omdat er in Libanon een groot tekort is aan thuiszorgwerkers en verpleegkundig assistenten. Ik kon dat niet aanzien en besloot dan zelf voor haar te zorgen. Een vriendin vertelde mij over de training voor thuiszorgwerkers en assistent-verplegers. Ik meldde me aan en doorliep alle modules. Dat heeft me echt veel geleerd, zoals alles wat je moet doen om eerste hulp te verlenen. Ik weet nu hoe ik voor ouderen moet zorgen, en heb ook veel nieuwe kennis opgedaan over ziektebeelden bij oude mensen. Nu kan ik zelf voor mijn moeder zorgen.”

Ontmoeting & bezinning

SPIRIZIN

Op 5 mei was er een Spirizin avond in De Ontmoeting waar de aanwezigen een prachtige presentatie kregen van het werk van Martin Bresser. Hij wilde de toeschouwers allereerst een ervaring van kijken en op je in laten werken meegeven, voordat hij in zou gaan op zijn spirituele drijfveren en omstandigheden, waaronder zijn werk tot stand komt.

Dat maakte behoorlijk indruk op de kijkers en daarna legde Martin uit hoe hij gefascineerd was door het boek van de natuur, waarin de grootheid van God als het ware voelbaar en ervaarbaar is zonder woorden.

Zijn bijzondere omstandigheden van ziekte en fysieke beperking weet hij om te zetten in een enorme en bijzondere creativiteit in het maken van schilderijen via de computer. Een unieke manier van werken die fysiek voor hem mogelijk is en die hem een enorme voldoening en vervulling schenkt, evenals de daarvoor gevoelige toeschouwer van zijn werk.

De thema's zijn vaak Bijbelse taferelen en verhalen, maar altijd als verstilde sferische beelden, neigend tot een Maurits Escher achtige abstractie en herhaling van motieven en dergelijke.

En natuurlijk speelt de natuur een hoofdrol in al zijn werken, ogenschijnlijk als illustratie soms, maar stiekem ook als dragers van een soort spirituele boodschap. Tenminste dat is wat ondergetekende er in proeft. Men moet de kunstenaar eigenlijk niet vragen naar betekenissen, want die zijn immers al in het kunstwerk gepresenteerd op een wijze die voorbijgaat aan de woorden ter beschrijving.

Wij hebben hoe dan ook een mooie avond gehad over kunst en spirituele inspiratie.

Sietse Visser

DE TALENTENTUIN: OP ONTDEKKING IN DE AARDE

Wie mee wil helpen in de tuin met zaaien, planten en wieden is hartelijk welkom. In juni is de Talententuin open op alle zaterdagen en de woensdagochtenden 5, 12 en 19 juni. Steeds van ca. 9.15 tot 11.30. Rond 10 uur is tijd voor koffie/thee met een praatje. Af en toe eens meehelpen? Meer informatie is te krijgen bij Aad Braskamp of Cora Verburg (coratio@xs4all.nl). Hou de agenda van activiteiten op www.pgrijnwaarden.nl/agenda/ in de gaten. En wees welkom in de Talententuin.

De Talententuin heeft een nieuw vervolgproject ingezet: Wat zit in reghdruppels en de aarde uit de (Talenten)tuin? We gaan op ontdekking in de Talententuin en andere natuurplekken in Lobith en Tolkamer met een microscoop. Daarvoor willen we vanaf oktober 2024 workshops voor 8-12 jarigen en andere geïnteresseerden organiseren. Wie mee wil helpen bij de voorbereidingen en uitvoering van de workshops, wees welkom. De door de gemeente Zevenaar verstrekte bonnen ter waarde van 7,50 euro kunnen aan dit project gedoneerd worden: <https://www.zevenaardoet.nl/initiatief/143> We zijn heel blij met de donaties die we al mochten ontvangen.

KERKDIENT EN FIETSTOCHT

Op 4 augustus is er om 10.00 uur kerkdienst in de protestantse kerk Didam rond het thema: Pelgrimage. Na afloop is een fietstocht naar Lobith. We vertrekken om 11.30 uur.

Info en opgave bij Ans en Ab Steenblik, ans.steenblik@pg-didam.nl

25 aug. 18.00 uur eenvoudige broodmaaltijd in de protestantse kerk Didam voorafgaand aan Taizé-viering om 19.00 uur, opgave bij Melitta v.d.Vliet, mvandervliet@xs4all.nl

Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting

GEBEDSDIENSTEN VOOR DE VREDE

Elke 2e vrijdag van de maand om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk, Marktstraat 24, Zevenaar. Iedereen is welkom.

CHRISTELIJKE MEDITATIE

Voel jij je onrustig in deze opgejaagde tijd vol drukte en herrie? Zoek jij naar rust en stilte? Stil worden is één van de eerste stappen bij het mediteren.

1x per 2 weken (oneven vrijdagen) worden deze christelijke meditatie-bijeenkomsten gehouden op vrijdagochtend van 9:00 tot 9:45 uur in de consistoriekamer van de Ontmoetingskerk, Marktstraat 24, Zevenaar.

Van tevoren graag aanmelden bij Hanneke Stuurman, tel. 0316 34 14 08 i.v.m. de beschikbare zitplaatsen

INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJNWAARDEN

Adressen

Postadres: Markt 15, 6915 AH Lobith, telefoon 0316–541282,
e-mailadres: info@pgrijnwaarden.nl

Kerkgebouw: Markt 15 Lobith,
Verenigingsgebouw “De Ontmoeting”: Markt 15 Lobith

Ambtsdragers

Predikant: Ds. Rosemarie van der Hucht
e-mailadres: rvdhucht@ziggo.nl

Voorzitter kerkenraad: Eva Batelaan
Secretaris College van Kerkrentmeesters
tel. 06-22887593 , e-mailadres: evabatelaan@gmail.com

Scriba kerkenraad: Joke Leidekker
tel. 06-38384429, e-mailadres: joke.leidekker@gmail.com

Voorzitter College van kerkrentmeesters: Dirk Bolt,
tel.06-55841103, e-mailadres: d.bolt2@upcmail.nl

Penningmeester College van Kerkrentmeesters: Cock Leidekker
tel.06-51831070, e-mailadres: cock.leidekker@gmail.com

VVB-administratie en collectebonnen : vacature

Voorzitter Pastoraat: Joke Leidekker
tel. 06-38384429, e-mailadres: pastoraat@pgrijnwaarden.nl

Ouderling: Sietse Visser
tel. 06-36181393, e-mailadres: piscator@freedom.nl

Voorzitter diaconie: Dirk Koolmees
tel. 06-53104862, e-mailadres: dp.koolmees@telfort.nl

Diaconaal rentmeester: André Renting
tel. 06-15538428, e-mailadres: andrerenting@upcmail.nl

Kosters Alie Bolt, telefoon 0316-541740
Ien Breure, telefoon 0316-542818

Organisten

Gert de Rijder, telefoon 06-21804941
Marcel Prösch, telefoon 06-21908620

Dirk Bolt, telefoon 06-55841103

Website

www.pgrijnwaarden.nl

webmaster: Cora Verburg,

tel. 06-54335150, e-mailadres: webmaster@pgrijnwaarden.nl.

Activiteiten en/of nieuws kunt u delen op de website en doorgeven aan de webmaster.

Ledenadministratie

Cock Leidekker

tel. 06-51831070, e-mailadres: cock.leidekker@gmail.com

Contractadres voor rouw- en trouwdiensten en begrafenis/bijzetting begraafplaats Aerdt

Roel Breure, tel. 06-10555145, e-mailadres: roelbreure@gmail.com.

Verhuur zaalruimte

Alie & Dirk Bolt tel. 0316-541740, e-mailadres: d.bolt2@upcmail.nl

Bankrelaties kerk

Bankrekening NL23RABO0327922788,

t.n.v. Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Bankrelatie Diaconie

bankrekening NL78ABNA0534311822, t.n.v. Diaconie Hervormde
Gemeente Rijnwaarden

RSIN/fiscaalnummer

kerk nummer 809557083, diaconie nummer 824133316

Kamer van Koophandel

kerk nummer 76429598, diaconie nummer 76429709

Kerknieuws

E-mailadres: kerknieuws@pgrijnwaarden.nl

Kerknieuws verschijnt in principe elke eerste zondag van de maand.

Uw kopij voor kerknieuws ontvangen wij graag vóór woensdag 27 juni

AGENDA

Alle zaterdagen	Talententuin open	9.15-11.30	Talententuin
5 , 12 , 19 juni	Talententuin open	9.15-11.30	Talententuin
25 juni	De Kookpot	17.30 Inloop/ 18.00 maaltijd	De Ontmoeting
12 juni	Bijbelkring	13.30	Clusepad 15 Herwen
12 juni	Plusminus-30-kring	19.30	De Ontmoeting
4 augustus	Kerkdienst/ pelgrimage	10.00	NH-kerk Didam
25 augustus	Broodmaaltijd/	18.00	NH-kerk Didam

HEER GOD,

MET PINKSTEREN VIEREN WE DAT UW GEEST IN ONS HART WIL WONEN,
ONS WIL VORMEN, ONS HEEL WIL MAKEN.

DE WERELD HEEFT UW BEGEESTERING NODIG,
U WEET DAT.

NOG ALTIJD ZIJN VELEN VAN ONS, GOD,
PROOI VAN ANGST, ZORGEN, ONZEKERHEID, WOEDE EN ZELFS HAAT.
WE ZIEN DAT, VERDER WEG, IN VIEZE OORLOGEN,
DICHTERBIJ IN ONZE EIGEN SAMENLEVING,
EN WE HERKENNEN HET IN ONS EIGEN HART.

GEEF ONS DOOR UW GEEST,
MET PINKSTEREN,
TEN MINSTE TE GELOVEN,
DAT DE WERELD ZAL VERANDEREN.
ZOALS OOK DE HARTEN VAN ALLE MENSEN,
EN WIJ DOOR UW GEEST,
TOCH EENS ALLEN ÉÉN ZULLEN ZIJN.

DE WERELD HEEFT UW BEGEESTERING NODIG,
U WEET DAT.

AMEN

door Ds. Bram Verduijn uit Petrus april 2024

